

raak me
niet in mijn hart dat al zo vol stroomt met elke actie voor of tegen iets
wat ik ook moet vinden

raak me
niet in mijn hoofd dat al zo overloopt van hoe het moet en kan
maar zo vaak niet gaat.

controle is een mythe net als sisyphus
je blijft maar rollen van voor af aan terug naar af- gaan.

dus nee raak me niet in hart of hoofd of toch niet enkel
maar raak me daar in mijn diepe binnen

waar rede of emotie wordt verdrongen door alles wat ik ben maar niet weet.
of meet.

of grijp.

be-grijp.

raak me in alles wat ik niet weet maar wel ben.

alles waar ik glij en schuif. vloeï en stroom.

waar ik geen houvast heb

behalve dat ik geen houvast heb

hou me vast.

opdat ik leer

dat houden van meer met loslaten heeft

dan met vasthouden.

raak me door de dood niet te schuwen als dat waar men bang voor moet zijn
maar juist als dat waar mijn bang mag zijn.

raak me en doe het zo intens. zo oprecht. zo zonder compromis of maar

dat ik voel en weet dat ik mag zijn.

dat ik IK mag zijn

ik die niet weet

laat staan wat ik voel

maar hier nu sta

zo vol

door jou.

raakt me zo

dat ik NIET moet.

niet niets moet maar NIET moet

ont moet

laat mij

mij en jou

niet moeten

raak mij

zodat wat jij doet

mij en jou ont moet.